

## Πότε θα τελειώσει ο χρόνος;

Του Στιβ Φλατ.

Όλοι θέλουμε να ξέρουμε πότε. Θα είναι σήμερα; Θα είναι αύριο; Θα είναι 100 χρόνια; 1000 χρόνια; Πότε επιστρέφει ο Ιησούς και πότε θα τελειώσει ο χρόνος -όπως τον ξέρουμε;

Υπάρχουν πολλές θεωρίες. Μπορείτε να επιστρέψετε στην ιστορία και να δείτε πού έχουν γίνει μάταιες προσπάθειες να προσπαθήσετε να προβλέψετε το τέλος του χρόνου. Για παράδειγμα, αν κοιτάξετε πίσω στον William Miller, μια φιγούρα που σχετίζεται με την ίδρυση της θρησκείας των Αντβεντιστών της Εβδομης Ημέρας, προέβλεψε ότι η ημερομηνία της Δευτέρας Παρουσίας του Χριστού ήταν κάπου μεταξύ 21 Μαρτίου 1843 και 21 Μαρτίου 1844. Προετοίμασε όλα των στρατοπέδων του για εκείνη τη Δευτέρα Παρουσία και το τέλος του χρόνου και δεν έγινε τίποτα. Υπέθεσε ότι είχε υπολογίσει λανθασμένα την ημερομηνία και έτσι επανέλαβε. Αυτή τη φορά επρόκειτο να είναι 22 Οκτωβρίου 1844, αλλά και πάλι δεν συνέβη τίποτα. Δεν χρειάζεται πραγματικά να σας πω τα υπόλοιπα, έτσι δεν είναι;

Σε μια προσπάθεια να προωθήσει το κίνημά του, ο Τσαρλς Ράσελ, ο ιδρυτής των Μαρτύρων του Ιεχωβά, προώθησε την ιδέα ότι ο Ιησούς επρόκειτο να επιστρέψει το 1874. Αλλά και πάλι, η αναμονή ήταν μάταιη.

Στη δεκαετία του 1980, ένας συγγραφέας έφερε πολλά χρήματα για την πιθανή προβολή της ημερομηνίας της αρπαγής. Στη συνέχεια, όταν έχασε εκείνη την ημερομηνία, το έβαλε λίγο πιο μπροστά. Όλα αυτά ήρθαν και παρήλθαν επίσης. Επιτρέψτε μου να κάνω μερικές δηλώσεις σχετικά με αυτές τις προβλέψεις -- πρόσφατες ή πολύ παλιά. Όλες αυτές οι προβλέψεις προέρχονται από μια χούφτα εδάφια, μερικά από τα οποία βρίσκονται στο πρώτο μισό του εδαφίου Ματθαίου 24, το οποίο δεν ειπώθηκε από τον Ιησού για το τέλος του χρόνου, αλλά την καταστροφή του Ιερουσαλήμ. Μερικά προέρχονται από την αποκαλυπτική λογοτεχνία. Αυτή είναι μια ζωντανή λογοτεχνία γεμάτη εικόνες μερικές στην Παλαιά Διαθήκη, μερικές από το βιβλίο της Αποκάλυψης. Τις περισσότερες φορές αφαιρούνται από το πλαίσιο από στίχους που δεν προορίζονταν να ισχύουν για το τέλος του χρόνου.

Στην πραγματικότητα, αν μελετήσετε τη Βίβλο με οποιονδήποτε έλεγχο, συνειδητοποιείτε ότι οι προβλέψεις είναι σκέτη ανοησία επειδή «Η ημέρα του Κυρίου θα έρθει σαν κλέφτης τη νύχτα». (2 Πέτρος 3:10) Ακούστε τα λόγια του Ιησού από το τελευταίο μέρος του εδαφίου Ματθαίος 24, «Κανείς δεν γνωρίζει για εκείνη την ημέρα ή την ώρα, ούτε οι άγγελοι στον ουρανό ούτε ο Υιός, αλλά μόνο ο Πατέρας».

Το θέμα είναι όταν κάποιος ενημερώνει τον κόσμο ότι ανακάλυψε ξαφνικά την ώρα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου, αποκαλύπτεται αμέσως ως ψευδοπροφήτης. Γιατί η μέρα του Κυρίου θα έρθει σαν «κλέφτης τη νύχτα».

Δεν ξέρουμε πότε αλλά ξέρουμε τι δεν πρόκειται να συμβεί. Υπήρξε ένας τέτοιος πολλαπλασιασμός της προπαγάνδας σχετικά με το τι πρόκειται να συμβεί όταν έρθει το τέλος του χρόνου. Ας πάμε στη Βίβλο για να μάθουμε τι δεν πρόκειται να συμβεί όταν ξανάρθει ο Ιησούς.

**Ο Θεός δεν θα δημιουργήσει ένα Βασίλειο.** Μία από τις πιο δημοφιλείς θεωρίες σχετικά με τις τελευταίες ημέρες είναι το γεγονός ότι ο Ιησούς θα έρθει και θα δημιουργήσει κάποιο είδος ουτοπικής βασιλείας 1.000 ετών, κατά τη διάρκεια της οποίας θα υπάρχει ειρήνη και ευημερία σε όλη τη γη. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, η οποία ονομάζεται Θεωρία της Χιλιετίας, ο ναός των Εβραίων πρόκειται να ανοικοδομηθεί, η λατρεία του ναού θα αποκατασταθεί, ο Ιησούς θα κυβερνήσει από τον θρόνο του Δαβίδ για 1.000 χρόνια και θα ευαγγελίσει τον κόσμο από αυτόν τον θρόνο.

Το δόγμα έχει τις ρίζες του μέχρι το CL Schofield και κάποιους άλλους, αλλά ειλικρινά, δεν είναι Βιβλικό.

Ω, είναι αλήθεια ότι υπάρχει ένα βασίλειο και υπάρχουν επίσης βιβλικές προφητείες σχετικά με τον Μεσσία που κάθεται στο θρόνο του Δαβίδ, αλλά η Βίβλος διδάσκει ότι αυτές οι προφητείες έχουν ήδη εκπληρωθεί. Ο Μεσσίας ήρθε και έχει ήδη ιδρύσει το βασίλειό του. Στην πραγματικότητα, εδώ είναι μια εμπνευσμένη ερμηνεία αυτών των προφητειών. Βρίσκεται στις Πράξεις, κεφάλαιο 2, στίχους 29-33, όταν ο Πέτρος κήρυξε το πρώτο κήρυγμα για τον Χριστό την Ημέρα της Πεντηκοστής.

«Αδέρφια, μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι ο πατριάρχης Δαβίδ πέθανε και τάφηκε και ο τάφος του είναι εδώ μέχρι σήμερα. Αλλά ήταν προφήτης και ήξερε ότι ο Θεός του είχε υποσχεθεί με όρκο ότι θα τοποθετούσε έναν από τους απογόνους του στο θρόνο του. Βλέποντας τι ήταν μπροστά, μίλησε για την ανάσταση του Χριστού, ότι δεν είχε εγκαταλειφθεί στον τάφο, ούτε το σώμα του είδε τη φθορά, και είμαστε όλοι μάρτυρες του γεγονότος το δεξί χέρι του Θεού, έλαβε από τον Πατέρα το υποσχεμένο Άγιο Πνεύμα και έχυσε αυτό που τώρα βλέπετε και ακούτε».

Ο Πέτρος είπε ότι αυτή η προφητεία για τον Ιησού εκπληρώθηκε όταν αναστήθηκε. Αυτή τη στιγμή κάθεται στον θρόνο του και το βασίλειο είναι υπό την κηδεμονία του τώρα. Όλες οι προφητείες για τη βασιλεία της βασιλείας εκπληρώνονται με την ανάσταση και την ανάληψη του Ιησού. Μιλώντας για τον Ιησού, το εδάφιο Κολοσσαείς 1:13 αναφέρει «Διότι μας έσωσε από την κυριαρχία του σκότους και μας έφερε στη βασιλεία του Υιού που αγαπά». Το ίδιο ισχύει στην Α' Κορινθίους 15:20-26, «Αλλά τώρα ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς, και έγινε ο πρώτος καρπός εκείνων που κοιμήθηκαν. Γιατί αφού από άνθρωπο ήρθε ο θάνατος, από άνθρωπο ήρθε και η ανάσταση των νεκρών. Γιατί όπως στον Αδάμ όλοι πεθαίνουν, έτσι και στον Χριστό, όλοι θα ζωντανέψουν. Αλλά ο καθένας με τη σειρά του: ο Χριστός οι πρώτοι καρποί, μετά αυτοί που είναι του Χριστού κατά την έλευση Του. Έπειτα έρχεται το τέλος, όταν παραδώσει τη βασιλεία στον Θεό Πατέρα, όταν βάλει τέλος σε κάθε εξουσία και κάθε εξουσία και δύναμη. Διότι πρέπει να βασιλέψει μέχρι να βάλει όλους τους εχθρούς κάτω από τα πόδια Του. Ο τελευταίος εχθρός που θα καταστραφεί είναι ο θάνατος». Απλώς λέει το ίδιο πράγμα. Ο Ιησούς βασιλεύει στο βασίλειό του τώρα.

**Δεν θα υπάρξει Βασιλεία 1000 ετών.** "Από πού αντλούν την ιδέα για τα 1.000 χρόνια βασιλείας;" Αυτό προέρχεται από την Αποκάλυψη 20. Αν αρχίσουμε να παίρνουμε κυριολεκτικά κάθε σύμβολο εικόνας και αριθμό από την Αποκάλυψη, θα είμαστε οι πιο μπερδεμένοι άνθρωποι στο πρόσωπο της γης. Γραπτός αποκαλυπτικά, ο αριθμός 1.000 είναι σύμβολο. Δέκα σε κύβους, ένας αριθμός που αντιπροσωπεύει την πληρότητα, ο οποίος αντιπροσωπεύει περαιτέρω πληρότητα. Αυτή η βασιλεία των 1.000 ετών αντιπροσωπεύει τις τελευταίες ημέρες της Χριστιανικής εποχής, και ζούμε σε αυτό αυτή τη στιγμή. Είναι η βασιλεία των 1.000 ετών. Οπότε, μην παρεξηγείτε. Ο Θεός δεν έρχεται ξανά για να στήσει ένα βασίλειο, το βασίλειο είναι εδώ.

**Δεν θα δοθεί ιδιαίτερη χάρη στους Εβραίους.** Αυτό είναι ένα spin-off στη Θεωρία της Χιλιετίας, είναι μια προγεννητική ιδέα ότι η Δευτέρα Παρουσία του Ιησού θα είναι λίγο πριν από αυτή τη βασιλεία των 1.000 ετών. Η ιδέα είναι ότι οι Εβραίοι θα σωθούν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου 1.000 χρόνων του ευαγγελισμού και θα είναι όργανα του Χριστού για να ευαγγελίσουν την υπόλοιπη ανθρωπότητα, αυτούς που εξακολουθούν να έχουν χαθεί μέχρι εκείνο το σημείο. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι Εβραίοι υποτίθεται ότι θα έρθουν από όλη τη γη στην πατρίδα τους. Παλαιστίνη. Τότε ο Χριστός θα τους δώσει ιδιαίτερη χάρη. Τότε ο Χριστός θα αρχίσει να βασιλεύει πάνω σε όλους τους ανθρώπους. Αν υπάρχει κάτι που η Βίβλος ξεκαθαρίζει άφθονα στην Καινή Διαθήκη, είναι ότι ο καιρός οποιουδήποτε έθνους ή φυλής ανθρώπων που λαμβάνει ιδιαίτερη εύνοια από τον Θεό έχει περάσει προ πολλού. Δεν είναι για να αναστηθεί ποτέ και όχι για να αναστηθεί.

Όταν ο Πέτρος έλαβε οδηγίες από τον Θεό στις Πράξεις 10 να πάει στον Κορνήλιο και να ανοίξει τις πόρτες του βασιλείου στους Εθνικούς, ο Πέτρος έκανε ό,τι του είπαν (με κάποια παρηγοριά). Αλλά εδώ είναι το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε στις Πράξεις 10:34-35: Τότε ο Πέτρος άρχισε να μιλά: «Συνειδητοποιώ

τώρα πόσο αλήθεια είναι ότι ο Θεός δεν δείχνει ευνοιοκρατία, αλλά δέχεται ανθρώπους από κάθε έθνος που Τον φοβούνται και κάνουν το σωστό. "

Αν υπήρχε κάποια ερώτηση σχετικά με τον Θεό που ερχόταν να δώσει ιδιαίτερη ευνοιοκρατία στους Εβραίους ή σε οποιονδήποτε άλλον, ο Παύλος απάντησε ότι «Δεν υπάρχει ούτε Ιουδαίος ούτε Έλληνας, σκλάβος ούτε ελεύθερος, άνδρας ούτε γυναίκα, γιατί όλοι είστε ένα στον Χριστό Ιησού. ανήκετε στον Χριστό, τότε είστε σπέρμα του Αβραάμ και κληρονόμοι σύμφωνα με την υπόσχεση». (Γαλάτες 3:28-29) Έχει περάσει προ πολλού ο καιρός όπου ο Θεός θα δώσει ιδιαίτερη ευνοιοκρατία σε μια φυλή ανθρώπων.

### **Η αρπαγή είναι μια θεωρία. Άρα, δεν θα υπάρξει Αρπαγή.**

Σχεδόν όλοι έχουν ακούσει τη «θεωρία της αρπαγής», ότι μια μέρα, θα υπάρξει μια εκκένωση - που πραγματικά θα μοιάζει περισσότερο με εξάτμιση - όλων των Χριστιανών στη γη. Ξαφνικά, πρόκειται απλώς να εξαφανιστούν. Στη συνέχεια, μετά την αρπαγή, υποτίθεται, θα έρθει κάποια επταετής περίοδος θλίψης, μετά 1.000 χρόνια βασιλείας, και μετά ξέρετε το υπόλοιπο από αυτά που μόλις συζητήσαμε.

«Από πού προέκυψε αυτή η ιδέα;» Αυτή η ιδέα πηγαίνει πίσω στον Τζέιμς Μπρουκς στο δεύτερο μέρος του 19ου αιώνα. Προέρχεται από δύο σπουδαία αποσπάσματα: Α΄ Θεσσαλονικείς 4:16-18 και Α΄ Κορινθίους 15:51-55. Και στις δύο αυτές περικοπές, ο Παύλος μιλάει για τους νεκρούς που ανασταίνουν, μετά για τους ζωντανούς που πιάνονται στον αέρα και τους δίνεται ένα νέο άφθαρτο σώμα για να ζήσει με την αιωνιότητα. Σε αυτά τα αποσπάσματα δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η ζωή στη γη θα συνεχιστεί ως συνήθως. ότι όλοι όσοι δεν σώθηκαν θα συνεχίσουν να κάνουν το πράγμα τους. Αντίθετα, το εδάφιο Φιλιππησίους 2:10-11 λέει: «Κάθε γόνατο θα προσκυνήσει, κάθε γλώσσα θα εξομολογηθεί». Τα εδάφια Ματθαίος 25:34-46 μάς λένε ότι όταν ο Ιησούς εμφανιστεί ξανά, αυτό θα ακολουθήσει αμέσως μια μεγάλη σκηνή κρίσης, όχι κάποια αρπακτική εξαφάνιση των αγίων. Αυτό δεν βρίσκεται στη Βίβλο.

### **Αφού ξέρουμε τι δεν θα γίνει τότε, τι θα γίνει?**

Ας μας πει ο Λόγος του Θεού σε αποσπάσματα που αφορούν τη Δευτέρα Παρουσία του Ιησού τι θα συμβεί στο τέλος του χρόνου.

### **Πρώτα. Ο Κύριος θα εμφανιστεί, κάτι θεαματικό.**

«Διότι ο ίδιος ο Κύριος θα κατέβει από τον ουρανό, με δυνατή εντολή, και φωνή αρχαγγέλου και με σάλπιγγα του Θεού...» (Β΄ Θεσσαλονικείς 4:16α) Κάθε άνθρωπος που ζει στο πρόσωπο της γης, όποτε είναι εκείνη η μέρα, θα ακούσουμε αυτή την τρομπέτα και θα τραβήξουμε την προσοχή μας ξαφνικά αμέσως.

### **Δεύτερος. Οι νεκροί θα αναστηθούν.**

«Οι εν Χριστώ νεκροί θα αναστηθούν πρώτοι». (2 Θεσσαλονικείς 4:16β) Αυτό επιβεβαιώνεται στο εδάφιο Α Κορινθίους 15:52 "εν ριπή οφθαλμού, στην τελευταία σάλπιγγα. Διότι η σάλπιγγα θα ηχήσει, οι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι". Όταν έρθει πάλι ο Ιησούς, οι τάφοι θα αδειάσουν όλους αυτούς που γνωρίζαμε.

### **Τρίτος. Τα ζωντανά πρόκειται να αλλάξουν.**

"Ακούστε, σας λέω ένα μυστήριο: Δεν θα κοιμηθούμε όλοι (δηλ. θα πεθάνουμε), αλλά όλοι θα αλλάξουμε - αστραπιαία, εν ριπή οφθαλμού, στην τελευταία τρομπέτα. Γιατί η τρομπέτα θα ηχήσει, οι νεκροί θα αναστηθούμε άφθαρτοι και θα μεταβληθούμε γιατί το φθαρτό πρέπει να ντυθεί με το άφθαρτο και το θνητό με την αθανασία». (1 Κορινθίους 15:51)

Αυτά τα τρία πρώτα πράγματα θα συμβούν όλα σχεδόν ταυτόχρονα,

- Θα ηχήσει μια τρομπέτα,
- Η φωνή του αρχαγγέλου,

- Οι νεκροί θα βγουν από τους τάφους, και οι ζωντανοί εκείνη την ώρα θα πιαστούν στον αέρα μαζί τους. Επομένως, όλη η ανθρωπότητα, από την αρχή του χρόνου, θα πιαστεί στον αέρα με τον ίδιο τον Χριστό. Κάτι θα είναι, έτσι δεν είναι;

#### **Τέταρτος. Ένας μεγάλος χωρισμός—Κρίση.**

«Όταν έρθει ο Υιός του Ανθρώπου με τη δόξα του, και όλοι οι άγγελοι μαζί του, θα καθίσει στον θρόνο του με ουράνια δόξα. Όλα τα έθνη θα συγκεντρωθούν μπροστά του, και θα χωρίσει τους ανθρώπους μεταξύ τους, όπως χωρίζει ο βοσκός τα πρόβατα από τις κατσίκες θα βάλει τα πρόβατα στο δεξί του χέρι και τα κατσίκια στο αριστερό». (Ματθαίος 25:31).

#### **Πέμπτος. Κληρονομιά για τους Δίκαιους.**

«Τότε ο Βασιλιάς θα πει σε όσους είναι στα δεξιά του: Ελάτε, οι ευλογημένοι από τον Πατέρα μου· πάρτε την κληρονομιά σας, τη βασιλεία που είναι προετοιμασμένη για εσάς από τη δημιουργία του κόσμου». (Ματθαίος 25:34).

#### **Εκτος. Η ποινή που εκφέρεται στον ανυπάκουο.**

«Τότε θα πει σε όσους βρίσκονται στα αριστερά του: Φύγετε από εμένα, οι καταραμένοι, στην αιώνια φωτιά που είναι προετοιμασμένη για τον διάβολο και τους αγγέλους του». (Ματθαίος 25:41).

Ο Ιωάννης γράφει (έχοντας δει αυτή την αποκάλυψη), «Και είδα τους νεκρούς, μεγάλους και μικρούς, να στέκονται μπροστά στο θρόνο, και τα βιβλία ανοίχτηκαν. Ένα άλλο βιβλίο άνοιξε, που είναι το Βιβλίο της Ζωής. Οι νεκροί κρίθηκαν σύμφωνα με όσα είχαν κάνει, όπως είναι καταγεγραμμένα στα βιβλία» (Αποκάλυψη 20:12).

#### **Εβδομος. Η καταστροφή της γης.**

«Η ημέρα του Κυρίου θα έρθει σαν κλέφτης. Οι ουρανοί θα εξαφανιστούν με βρυχηθμό· τα στοιχεία θα καταστραφούν από τη φωτιά, και η γη και ό,τι βρίσκεται σε αυτήν θα αποκαλυφθεί». (2 Πέτρου 3:10).

Αυτή η γη δεν πρόκειται να συνεχιστεί για άλλα 1.000 χρόνια μετά την επιστροφή του Ιησού. Ο Ιησούς δεν έρχεται για να στήσει ένα βασίλειο. Θα παραδώσει το βασίλειο που είναι ήδη δικό του στον Πατέρα μετά την κρίση. Όσοι από εμάς είμαστε μέρος αυτού του βασιλείου ζούμε για πάντα με τον Πατέρα για αιωνιότητα.

Για όσους είναι εν Χριστώ, θα είναι η μεγαλύτερη μέρα που έχει συμβεί ποτέ. Θα είναι η πιο όμορφη μέρα που έχετε δει ποτέ, και ο ήχος της κραυγής και της τρομπέτας θα είναι τα πιο όμορφα πράγματα που έχουν ακούσει ποτέ τα αυτιά σας αν είστε Χριστιανός. Αυτό θα συμβεί στο τέλος του χρόνου. Μάθημα # 1015

Η ερώτηση είναι «Είσαι έτοιμος;»

#### **Ερωτήσεις**

1. Η Βίβλος δηλώνει ξεκάθαρα πότε θα τελειώσει ο χρόνος στη γη.  
Σωστό Λάθος \_\_\_\_\_
2. Το τέλος του χρόνου στη γη μπορεί να υπολογιστεί.  
Σωστό Λάθος \_\_\_\_\_
3. Στη 2η παρουσία, ο Χριστός θα εγκαθιδρύσει τη βασιλεία Του κατά τη διάρκεια της 1000χρονης βασιλείας που θα ακολουθήσει η αρπαγή.

Σωστό Λάθος\_\_\_\_\_

4. Κατά τη 2η παρουσία θα εμφανιστεί ο Χριστός, θα ηχήσει η σάλπιγγα, οι νεκροί θα αναστηθούν και οι ζωντανοί θα πιαστούν στον αέρα.

Σωστό Λάθος\_\_\_\_\_

5. Είστε έτοιμοι για την επιστροφή του Χριστού και την Κρίση του Θεού;

Ναι όχι\_\_\_\_\_